

MISSIONNAIRES D'AFRIQUE  
SECTEUR DE BELGIQUE

JPIC

MISSIONARISSEN VAN AFRIKA  
SECTOR BELGIË



N° 43 Janvier - Januari 2011

## PERSÉCUTIONS DES CHRÉTIENS

Revue de presse

*L'article qui suit renvoie à l'organisation internationale **OPEN DOORS**, organisation qui suit de près toutes les persécutions des chrétiens de par le monde. Voici leur site: [www.opendoors.org](http://www.opendoors.org) Cliquez ensuite sur la langue de votre choix.*

### Noord-Korea grootste christenvervolger ter wereld

Noord-Korea is de grootste christenvervolger ter wereld. Dat meldt **Open Doors**, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgte christenen, op basis van de woensdag 5 januari verschenen Ranglijst Christenvervolging. In 2010 werden in Noord-Korea honderden christenen opgepakt en velen vermoord. Uit de Ranglijst blijkt bovendien dat islamitisch extremisme de oorzaak is van een wereldwijde toename van christenvervolging. De Islamitische Republiek Iran staat op nummer 2, gevolgd door een nieuwe nummer 3: Afghanistan.

Open Doors brengt jaarlijks in kaart waar christenen in de wereld het zwaarst worden verdrukt. In Noord-Korea mogen alleen de 'Grote Leider' wijlen Kim Il-Sung en zijn zoon, de 'Geliefde Leider' Kim Jong-Il als goden worden aanbeden. De Bijbel is een verboden boek. Het bezit ervan is al reden genoeg om met je complete familie naar een strafkamp te worden gestuurd. Christenen hebben geen enkel bestaansrecht en Kim Jong-Il en consorten doen er alles aan het christendom uit te roeien.

In mei 2010 werden 23 leden van een ondergrondse kerk opgepakt. Drie van hen werden direct publiekelijk geëxecuteerd. De anderen werden overgebracht naar een concentratiekamp, waar er vele van zijn in Noord-Korea. "Christenen worden vervolgd, omdat ze een andere God vereren dan Kim Jong-Il", zegt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling. "Christenen worden bovendien in dit communistische land gezien als landverraders, omdat ze een 'Amerikaanse godsdienst' aanhangen. Ook houdt Kim Jong-Il christenen verantwoordelijk voor de val van het communisme in Oost-Europa."

### **Toename vervolging**

Islamitisch extremisme zorgde in 2010 voor een toename van christenvervolging wereldwijd. In acht van de top-10-landen is de islam de belangrijkste godsdienst en van de eerste dertig landen zijn er slechts zes die een andere bron van vervolging hebben dan islamitisch extremisme.

Zo steeg Irak van de zeventiende naar de achtste plaats, de sterkste stijging op de

Ranglijst Christenvervolging. In mei vond een bomaanslag plaats in een bus met christelijke studenten. Daarbij vielen drie doden. Eind oktober vonden 58 christenen de dood bij een gijzelingsdrama in een kerk in de hoofdstad Bagdad. “Dat de golf van vervolging niet voorbij is, bleek recentelijk nog, toen vlak voor de jaarwisseling aan verschillende huizen van christenen bommen waren bevestigd. Twee christenen kwamen om”, zegt Muurling. “Iraakse christenen zeggen geen toekomst meer te hebben in Irak. Ze voelen zich nergens meer veilig. Duizenden zijn op de vlucht en gaan naar het buitenland, waardoor de Kerk in Irak steeds kleiner wordt.”

## **Onrust in Afghanistan**

Afghanistan maakte eveneens een sterke stijging door en drong de top-3 van de Ranglijst Christenvervolging binnen. Televisiebeelden van ex-moslims die zich lieten dopen zorgden daar voor een zware toename van vervolging van de kleine en kwetsbare groep gelovigen. Eén van de christenen die op de beelden te zien was, Said Musa, werd opgepakt. Hem hangt de doodstraf boven het hoofd. Anderen ontvluchtten het land of doken onder.

“Naast Irak en Afghanistan zijn ook Pakistan en Nigeria voorbeelden van landen waar extremisme zorgt voor steeds zwaardere vervolging. Moslimextremisten ontzien niets en niemand in hun strijd om christenen uit de weg te ruimen, als ze zich niet willen bekeren tot de islam”, zegt Muurling. “In Pakistan werden veel christenen het slachtoffer van de wet op godsdienstlastering. Daar namen extremistische moslims meermaals het recht in eigen hand als de rechter oordeelde dat een christen zich niet schuldig had gemaakt aan het beledigen van de profeet Mohammed. Ontvoering en mishandeling komen veelvuldig voor, evenals het vernielen van eigendommen van christenen. Bovendien was de watersnoodramp in de zomer een catastrofe voor de christenen, toen zij werden gediscrimineerd bij de hulpverlening. In Nigeria lijkt de strijd niet op te houden. Het islamitische noorden wil koste wat kost oprukken naar het christelijke zuiden om dat ook te islamiseren. Dat heeft in 2010 zeker 2000 christenen het leven gekost. Met Kerst werden nog tachtig christenen gedood.”

## **Totstandkoming Ranglijst Christenvervolging**

Open Doors brengt christenvervolging in kaart aan de hand van uitgebreid onderzoek, waarin wordt gekeken naar onder meer de wetgeving in een land, de vrijheid van de Kerk, de houding van de maatschappij ten opzichte van christenen en het aantal christenen dat wordt gediscrimineerd, gemarteld en vermoord.

## **Campagne**

Open Doors gebruikt de Ranglijst Christenvervolging om een bewustwordingscampagne te voeren voor vervolgte christenen. Zo krijgt de achterban vandaag een e-mail over de Ranglijst. Begin februari worden 100.000 posters van de Ranglijst Christenvervolging verspreid, die mensen thuis of in de kerk kunnen ophangen. Bovendien start Open Doors volgende week een digitale gebedscampagne voor de top 10-landen en heeft Open Doors een speciale facebook-pagina geopend. Via Twitter roept de organisatie uit Ermelo politici op om op politiek niveau christenvervolging aan te kaarten. Meer informatie is te vinden op [www.opendoors.nl/ranglijst](http://www.opendoors.nl/ranglijst).  
*(RKnieuws.net 5 januari 2011)*

## **Les martyrs de l'an neuf**

Dans la soirée de la Saint-Sylvestre à Alexandrie, en Egypte, un kamikaze s'est glissé dans une foule de fidèles rassemblée devant une église copte. Il a actionné le détonateur, tué 21 personnes et blessé 97 autres. (*ndlr: vous trouvez plus de détails dans l'article suivant*) En Irak, selon le HCR, les chrétiens fuient par milliers ce pays où un attentat, le 31 octobre, a fait 46 morts dans une église de Bagdad et où les islamistes font sauter à l'explosif les maisons des chrétiens. Au Nigéria, une secte islamiste est accusée de s'en prendre directement aux chrétiens du nord. A ceux qui en douteraient, les faits sont là: des islamistes minoritaires, inspirés par *al Qaeda*, ont lancé la chasse aux chrétiens. Par l'intimidation, la terreur et le sang, ils tentent d'étouffer les derniers signes d'une église millénaire.

Les chrétiens d'Orient sont en première ligne d'une idéologie barbare, dont on avait (re)vu les prémices dans les Balkans. Celle-ci rêve de former des territoires parfaitement homogènes et de gommer les mouvements historiques des populations et des idées. A ce titre, ils représentent avant tout une menace pour la sécurité et l'unité des pays où ils opèrent.

Ces gens-là iront jusqu'au bout. Et nourris par le passé d'un islam flamboyant qui s'étendait jusqu'à Cordoue, ils invitent à une guerre des religions, universelle et suicidaire. Nos sociétés doivent réagir vigoureusement: dénoncer, traquer les extrémistes, exiger des gouvernements la sécurité des minorités, encourager les modérés, soutenir les chrétiens d'Orient, mais éviter à tout prix le piège tendu par le fanatisme: la loi du talion.

*Christophe Lamfalussy, éditorial, La Libre Belgique du 3 janvier 2011*

## **Colère et peur en Egypte**

L'attentat à la bombe qui a provoqué la mort de 21 personnes et blessé près de cent autres dans la nuit du 31 décembre au 1<sup>er</sup> janvier devant l'église copte orthodoxe al-Quidissine (église de tous les saints) d'Alexandrie, alors que les fidèles avaient assisté à la messe de Nouvel an, a provoqué en Egypte indignation, colère et peur.

La peur d'un acte criminel qui pour beaucoup porte la marque de al Quada. D'autant plus qu'il y a deux semaines, sur un site islamiste, les musulmans étaient invités à attaquer des églises coptes en Egypte "*pendant les fêtes de Noël alors que les églises sont bondées*".

Rappelons que les Coptes égyptiens sont entre 6 et 8 millions sur une population totale de 82 millions et représentent la plus importante communauté chrétienne dans la région.

Peu après l'attentat, des incidents ont éclaté entre chrétiens et musulmans, plusieurs voitures ont été incendiées et une mosquée a été l'objet de dégradation alors que des Coptes scandaient "*nous sacrifions nos âmes et notre sang pour la croix*". Ils ont été dispersés par la police qui est intervenue à coups de gaz lacrymogènes. Le cheikh de El Azhar, la plus haute instance de l'islam sunnite en Egypte, Ahmed el Tayeb ne cache pas son indignation et sa peine devant cet "*acte haineux*". Pour lui, ce crime commande à l'islam "*d'étendre la même protection aux églises comme il le fait aux mosquées*". Cheikh el Tayeb se dit convaincu "*que ceux qui sont derrière ce crime veulent miner l'unité nationale, la cohésion sociale et la sécurité nationale de l'Egypte*".

Le président Moubarak, dans une apparition exceptionnelle à la télévision d'Etat, a appelé "*chrétiens et musulmans d'Egypte à serrer les rangs pour faire face aux forces du terrorisme*". Même son de cloche chez les Frères musulmans dont un porte-parole, Mohamed el Katatni, met en garde: "*des gens cherchent à déstabiliser ce pays et tout indique que des mains étrangères sont derrière cet incident*".

La presse dans son ensemble appelle à garder son sang-froid et à éviter à tout prix que cette tragédie ne mette le feu aux poudres en dressant les communautés les unes contre les autres.

Le quotidien indépendant "al-Chourouq" ne cache pas la hantise d'une guerre civile à la libanaise "*si le plan des terroristes marche comme prévu*". Pour le journal indépendant "al-Masru-al-Yom", il faut faire face de "*manière franche et courageuse en ne mettant pas la tête dans le sable*" face aux tensions interconfessionnelles. Le quotidien pro-gouvernemental "Rose el-Youssef" pousse un cri d'alarme. "*Quelqu'un veut faire exploser ce pays... et provoquer une guerre civile religieuse*", s'est-il exclamé.

Pour l'évêque de l'église des Saints, Monseigneur Maqqar, "*le cœur du problème, c'est le fanatisme et l'extrémisme musulman*". La hiérarchie copte a "*essayé de calmer*" les fidèles après l'attaque, "*en leur expliquant que le Christ nous a demandé de faire preuve de patience*", affirme-t-il à l'APF. Mais selon lui, les institutions de l'Etat ont elles aussi un rôle à jouer pour apaiser les Coptes, "*en garantissant notre droit à la vie, à la prière et à l'emploi*". Le synode des évêques coptes d'Alexandrie a critiqué, dans des termes à peine voilés, le laxisme des autorités égyptiennes.

*Extraits d'un article de Jacques Goditiabois-Deacon, dans La Libre Belgique du 3-1-2011.*

## **Washington bezorgd over toenemend geweld tegen christenen**

De Verenigde Staten zijn bezorgd over het toenemend geweld tegen christenen na de bloedige aanslagen in Egypte, Irak en Nigeria. Dat heeft het Amerikaanse Staatsdepartement dinsdag verklaard.

Bij anti-christelijke aanslagen de afgelopen dagen vielen 21 doden in Egypte, 2 in Irak en 86 in Nigeria.  
*(RKnieuws.net 4 januari 2011)*

## **Une haut-commissaire de l'ONU réclame la protection des minorités religieuses**

Dans un appel diffusé le 8 janvier à Genève, la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Navanethem Pillay, réclame des Etats un engagement décisif contre la violence envers les minorités religieuses. Les lois par lesquelles ces minorités sont opprimées doivent être abolies. Et les appels à la haine religieuse doivent être punis, estime cette avocate pour qui tous les Etats ont le devoir moral mais aussi juridique de garantir la protection de leurs minorités religieuses. Sont visés l'Egypte, le Nigeria, le Pakistan, mais aussi la Malaisie, l'Iran, l'Irak ou encore l'Indonésie.  
*La Croix, mardi 11 janvier 2011*

## **Vorig jaar 149 anti-christelijke aanslagen in India**

In 2010 zijn er in India 149 anti-christelijke aanslagen gepleegd. Dat meldt het katholieke persagentschap Zenit op basis van een rapport van het 'Evangelical Fellowship'. De aanslagen werden gepleegd in 18 Staten, vooral in de Staten Karnataka, Andra Pradesh, Madhya Pradesh en Chattisgarh. De vorige jaren werden de christenen vooral het slachtoffer van extremistische hindoes in de Staat Orissa.

*RKnieuws.net 14 januari 2011*

## **Internationale jihadisme heeft het almaar meer gemunt op christenen**

‘Christianofobie’ is geen nieuwe term, maar dat nu ook paus Benedictus XVI hem in de mond neemt, geeft er een bijzondere dimensie aan. Recent geweld tegen christelijke doelen in Irak, Egypte of Nigeria wijst erop dat het internationale jihadisme het almaar meer gemunt heeft op de christenen. Dat schrijft Jan De Volder in het christelijk weekblad Tertio.

‘Al Qaeda’ richtte zich tien jaar lang vooral op doelen die de westerse dominantie of ‘decadente’ levensstijl symboliseerden. De aanslagen van 11 september 2001 waren gericht tegen het World Trade Centre in New York en het Pentagon, niet tegen de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In Egypte richtte de terreur zich tegen westerse toeristen, niet tegen de eigen Koptische christenen. Het verhaal van de Waalse bekeerlinge Muriël Degauque toont welke moeite netwerken zich getroosten om zelfmoordkandidaten tot in Irak te brengen. Zij kreeg niet de opdracht om zich op te blazen voor de basiliek van Koekelberg, wat veel eenvoudiger was geweest.

Wat is het doel? De islamwereld ‘christenrein’ maken? Allicht. Maar ook de haat tussen christenen en moslims stimuleren, zodat een eventuele christelijke reactie de – in radicale ogen – passieve meerderheid van moslims zou galvaniseren. Vergeten we inmiddels niet dat nog altijd meer moslims dan christenen het slachtoffer van de terreur zijn. Moslims die het expliciet opnemen voor christenen, lopen extra gevaar. Dat toont de laffe moord op de Pakistaanse gouverneur, Salman Taseer, aan. Hij had zich recentelijk gekant tegen de omstreden blasfemiewetten. Tolerantie staat in radicale ogen gelijk met verraad. Dat veel Egyptische moslims mee op straat protesteerden met hun christelijke broeders en dat ook de invloedrijke imam Ahmed Al Tayyeb van de Al-Azharuniversiteit krachtig de godsdienstvrijheid verdedigt, toont aan dat Al Qaeda allesbehalve gewonnen spel heeft.

### **Niet instinctief reageren**

Hoe moeten westerse christenen, inzonderheid katholieken, reageren op de dreiging? De instinctieve reactie – terugslaan, vergelding, wantrouwen en haat tegen ‘de mohammedaan’ – is niet de goede: ze speelt niet alleen de terroristen in de kaart, ze houdt ook een pervertering in van de christelijke boodschap. Hoe dan wel? Met waakzaamheid, solidariteit, dialoog en geloof. Waakzaamheid in plaats van de ingedommelde of naïeve levenshouding van wie nog altijd onderschat hoe snel de wereld verandert. Solidariteit met de vervolgde geloofsgenoten en met de wereldkerk rond de paus van Rome. Dat houdt een breuk in met een wijdverspreide provinciale bijziendheid die doet denken dat de strijd tegen kerkelijke structuren of de uitwassen van haar machtspositie van vijftig jaar geleden nog altijd de hoogste prioriteit verdient. Dialogerend, volgens de intuïtie van Vaticanum II en Johannes Paulus II dat christenen met de moslims een weg van vrede en verstandhouding moeten uitbouwen. Niet voor niets nodigt paus Benedictus XVI de leiders van de wereldreligies uit om in oktober 2011 opnieuw in Assisi te verzamelen, een kwarteeuw na de historische bijeenkomst van 27 oktober 1986. Met geloof ten slotte: want hoewel veiligheid en voorzichtigheid geboden zijn, brengt het martelaarschap ons meer dan wat dan ook bij over de kern van het navolgen van Jezus.

En in eigen land zouden we er goed aan doen een halt toe te roepen aan het eindeloze en genadeloze afrekenen met onze eigen christelijke wortels. Want al moet de misbruikcrisis worden aangepakt, dat is onze vorm van christianofobie. *RKnieuws.net 12 januari 2011*



## Congo morsig met uranium



**Uit nieuwe Wikileaks-documenten blijkt dat het er zorgwekkend aan toegaat in de Congolese nucleaire sector. Een combinatie van gebrekkige veiligheidsstandaarden en corruptie laat internationale bedrijven toe om illegaal uranium het land uit te smokkelen.**

In verschillende documenten drukken Amerikaanse diplomaten in landen als DRC Congo, Tanzania, Niger en Burundi hun bezorgdheid uit over de gebrekkige veiligheidsstandaarden in Afrika. De documenten hebben het ook over de betrokkenheid van Europese, Chinese, Indiase en Zuid-Koreaanse bedrijven bij de illegale ontginning en smokkel van uranium uit Afrika. De meeste Europese kerncentrales gebruiken uranium uit Afrikaanse landen.

### **Radioactief afval**

In een van de geheime documenten, van 8 september 2006, rapporteert de Amerikaanse ambassade in Congo over een bezoek aan het Centrum voor Nucleair Onderzoek in Kinshasa (CREN-K), waar de twee Congolese kernreactoren staan. Geen van beide reactoren is momenteel actief, maar toch bevat het CREN-K aanzienlijke hoeveelheden uranium en radioactief afval, waaronder 138 brandstofstaven, 15 kilogram verrijkt en niet-verrijkt uranium en zo'n 23 kilogram radioactief afval.

Desondanks is de "externe en interne veiligheid ondermaats en is de instelling kwetsbaar voor diefstal", schrijft Roger A. Meece, de Amerikaanse ambassadeur in de DRC. Uit de verdere beschrijving van de ambassadeur blijkt dat de beveiliging niet alleen ondermaats is, maar eigenlijk zo goed als onbestaande: de omheining wordt 's nachts niet verlicht, er is geen prikkeldraad en er is geen videoapparatuur.

"Er zijn verschillende gaten in het hek, en op sommige plaatsen was er helemaal geen hek", schrijft hij. "Studenten van de Universiteit van Kinshasa lopen vaak door die gaten om een stukje af te snijden, en buurtbewoners kweken maniok op de terreinen van het centrum, net naast het gebouw met het kernafval."

### **Geen controle**

Ook op het terrein zelf is er zo goed als geen controle. "Eenmaal binnen controleert niemand



de toegang tot de reactoren, hoewel een sleutel nodig is om de kamer binnen te komen", stelt Meece vast. "De kamer met de brandstofstaven was zelfs niet op slot, en de staven worden niet bewaard in een aparte gesloten container."

---

## **Lutte contre la pauvreté : remettre l'humain au centre du débat européen !**

L'année européenne de lutte contre la pauvreté s'est terminée le 31 décembre dernier. Le bilan s'annonce mitigé.

L'Union européenne est considérée comme une zone économiquement riche mais cette richesse profite-elle réellement à l'ensemble de sa population ? On est en droit de se poser de telles questions quand on constate qu'une fois de plus l'éradication de la pauvreté n'est pas encore devenue un enjeu fondamental de la politique européenne.

En 2000, l'Europe prétendait vouloir éradiquer la pauvreté d'ici à 2010. En 2010, elle revoit l'objectif à la baisse en déclarant vouloir « *sortir au moins 20 millions de personnes du risque de pauvreté et d'exclusion* » sur un chiffre total pour l'instant estimé à 120 millions. Les associations, connaissant le lourd et lent fonctionnement technocratique européen, sont plus que sceptiques quant à la réalisation même de cet objectif. L'Europe manque davantage d'ambition que de moyens en ce domaine.

Ce 31 décembre 2010, des sans-abri ont manifesté au cœur de Bruxelles pour dénoncer « *l'indécente imposture* » que représente à leurs yeux cette année européenne de lutte contre la pauvreté. Nous ne pouvons rester sourds à leurs cris : *Réveillons l'Europe, parce qu'elle ne tient pas à quelques portefeuilles : elle ne tient qu'à nos cultures, qu'à notre diversité, qu'à notre solidarité. L'Europe reste à construire.*

*Newsletter, janvier 2011 Pax Christi Wallonie-Bruxelles. Extraits*

## **EN BREF – IN'T KORT**

- **Un nouveau président de Pax Christi Wallonie-Bruxelles.** Après de nombreuses années à la tête de Pax Christi, Philippe de Dorlodot (*ndlr: M.Afr.*) a décidé de passer la main. Il cède sa place à Camille Baise, un fidèle de notre association depuis de nombreuses années. Avec le départ de Philippe de Dorlodot, c'est une page qui se tourne pour Pax Christi. Présent depuis de nombreuses années, Philippe a oeuvré avec discrétion mais discernement et rigueur pour développer notre association. Il a été un artisan de la collaboration avec la Commission Justice et paix. "Il a joué un rôle important dans la stabilisation de nos finances et dans le redéploiement de nos lignes de travail. Pour tout cela, nous lui en sommes profondément reconnaissants".
- **Triest record: 30 jaar onschuldig in de cel.** Een man in de staat Texas is na 30 jaar in de cel vrijgesproken voor een overval met geweld. De nu 51-jarige Cornelius Depree – toevallig een Afro-Amerikaan – werd in 1979 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar. Het is op basis van een DNA-test dat de onschuld van de man aan het licht kwam.
- **Israël: places séparées pour hommes et femmes dans les autobus.** La cour suprême israélienne a décidé que les places séparées sont permises sur les lignes vers les villages ultra-orthodoxes, à condition que la population soit d'accord. La raison fondamentale en est que les juifs ultra-orthodoxes ne peuvent avoir aucun contact physique qu'avec leur propre femme.

- **Eén executie om de acht uur.** Mensenrechtenorganisaties spreken over een orgie van executies in Iran, waar gemiddeld om de acht uur een persoon wordt opgehangen. Sinds 1 januari zijn reeds 47 mensen geëxecuteerd. De *Internationale Campagne voor Mensenrechten in Iran* vreest dat het aantal executies nog veel hoger ligt omdat de overheid niet alle executies bekendmaakt.
- **Cardinal Monsengwo contre la présidentielle à un tour.** "*Les raisons qu'on avance ne nous convainquent pas, dit-il, parce que si le candidat passe à un tour automatiquement, cela veut dire qu'il peut à la rigueur passer avec 20 % des voix*". "*Et 20 % des voix, ce n'est pas assez pour représenter le peuple.*"
- **Les sacs en plastique hors la loi en Italie.** Les sacs en plastique sont bannis dans les magasins et supermarchés italiens depuis le 1<sup>er</sup> janvier, une grande première pour un pays qui consomme à lui seul un quart des 100 milliards de sacs consommés annuellement en Europe. Les sacs plastiques devront être remplacés par des équivalents en matière biodégradable ou en papier.

## PETITIE TEGEN WESTERN UNION

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsfeesten sturen veel bij ons werkende of studerende migranten geld aan hun familie in hun thuisland. Het totaal van jaarlijkse buitenlandse regeringshulp valt in het niet vergeleken bij de jaarlijkse bijdragen van migranten aan hun families over de hele wereld; daarmee zorgen ze voor een levensbelangrijke reddingslijn voor de armste economieën in de wereld. Maar voor het verzenden van dat zuur gewonnen geld moeten transactiekosten worden betaald.

Naar schatting werd vorig jaar wereldwijd **\$44,3 miljard aan transactiekosten in rekening gebracht!** Volgens de leidende economische machten van de G8 moeten transactiekosten niet hoger zijn dan 5 % van het totaalbedrag. **Western Union vraagt liefst 20 % als vergoeding voor het overmaken van geld.** Western Union is nog nooit met een groot publiek protest geconfronteerd om zijn verlamme kosten te verlagen.

Enkel door onze krachten te bundelen, kunnen we de berovende praktijken van Western Union blootleggen en aan de schandpaal nagelen, zodat ze gedwongen worden hiermee te stoppen. **Help ons om Western Union op te roepen om de transactiekosten voor de armste landen te verlagen tot 5 % - zodra de petitie 250.000 ondertekeningen heeft bereikt, zullen we deze overhandigen aan de raad van bestuur van het bedrijf en ze treffen waar ze het minst getroffen willen worden: in hun imago. Onderteken nu** en stuur 'm door naar vrienden en familie:

[https://secure.avaaz.org/nl/make\\_giving\\_powerful/?v1](https://secure.avaaz.org/nl/make_giving_powerful/?v1)

In plaats van het levensbehoud te ondersteunen voor familieleden in hun thuislanden, voeden de jaarlijks opgespaarde bezuinigingen van mannen en vrouwen die werken in een ziekenhuis, op een bouwwerf of restaurant juist de winsten van Western Union. Het bedrijf sponsort liefdadigheidswerken om het imago van de onderneming te verbeteren – maar dat verandert niets aan de verborgen enorme onrechtvaardigheid waaraan hun zakelijk model zich bezondigt. Help ons om onze stemmen luid te laten klinken voor het eisen van een aanvaardbare



transactievergoeding en families over de hele wereld er onmiddellijk voordeel van te laten hebben.

---

Compilateur/compositeur responsable: Jef Vleugels, rue Charles Degroux 118 – B-1040 Bruxelles